

# Hannah



me-mo-  
ri-se-ren



Moeilijk woord voor  
net zo lang oefenen  
totdat je het uit  
je hoofd weet!



Het valt wel mee,  
hoor, ik ben op 'n  
dag begonnen ...



De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets;  
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;  
Hij voert mij aan rustige wateren;  
Hij verkwikt mijn ziel ...

Goed hè?

# Biddag map 2024

gezinsdagboek

Thema:

Bidden = vertrouwen

Psalm 23

KERK, SCHOOL & GEZIN

# Gezinsdagboek

Hoe werkt het gezinsdagboek?



## BIJBELLEZEN

Het te lezen bijbelgedeelte met een korte uitleg voor de kinderen.

Tip: zorg dat de kinderen die kunnen lezen een eigen bijbelijje voor zich hebben, zodat ze zelf kunnen meelesen (evt. hardop ieder een vers). Ook is het met name voor jonge kinderen leuk om platen bij het verhaal te zien. Zoek een kinderbijbelbijbelboekje op met zulke platen en wijs aan of vraag wat je ziet.



## DOE-OPDRACHT

Beschrijving van een doe-opdracht om met elkaar als gezin uit te voeren. De plek van de beschrijving (voor of na het bijbellezen) geeft aan of de opdracht geschikt is om als introductie te doen of juist als afsluiting. Het doen van dit soort opdrachten is niet alleen leuk, maar ook functioneel. Kinderen onthouden de boodschap beter als deze gecombineerd wordt met een stukje 'ervaring' en 'doen'.

Advies: lees voordat de week begint alle opdrachten alvast door in verband met de (kleine) voorbereiding die het vraagt.



## GESPREKSVRAGEN

Gespreksvragen om met elkaar door te spreken over het bijbelgedeelte en de boodschap.

Probeer het gesprek met de kinderen zo te leiden dat alle kinderen mee kunnen doen, breng de vragen op het niveau van de kinderen. Voor jonge kinderen: korte, eenduidige vragen (wie/wat/waar). Bij oudere kinderen kun je daarop doorvragen, bijvoorbeeld: 'waarom vind je...?' of 'hoe denk je...?'



## BIDDEN EN DANKEN

Gebedspunten. Tip: laat de kinderen ook zelf hardop bidden.



## ZINGEN

Suggesties om te zingen. De nummers verwijzen naar de bundel *Op Toonhoogte* van Boekencentrum/HGJB. De themaliederen staan in dit boekje afgedrukt. Zingen helpt kinderen om de inhoud van het verhaal te verwerken. Daarnaast brengt zingen vreugde: door te zingen kun je God de lof en dank brengen. Het is belangrijk om de vreugde van het samen zingen ook in je gezin een plek te geven.

Tip: laat de kinderen zelf meespelen op hun instrumenten, laat hen gebaren maken (eventueel zelf te verzinnen) bij de liederen en zing het lied indien mogelijk in canon.



## GESPREKSVRAGEN

- Wie willen er wel een schaaap stelen?
- Hoe noemt Jezus Zich in deze gelijkenis?
- Wat bedoelt Hij daarmee?
- Wanneer hoor jij de stem van de goede Herder?
- Waar ga jij op biddag speciaal om vragen?



## BIDDEN EN DANKEN

- Bidden of veel mensen naar de stem van de goede Herder willen luisteren.
- Danken dat we de Bijbel hebben met heel veel beloften.



## ZINGEN

- Psalm 100:2 De Heer is God
- OTH 531 Jezus is de goede Herder

# WOENSDAG

## Geloven = vertrouwen



### BIJBELLEZEN

**Leesvraag:** Wie willen er wel een schaap stelen?  
**We lezen:** Johannes 10:11-16

In Israël zijn veel schaapskudden. Elke kudde heeft een eigen herder. Als het avond wordt komen al die schapen naar de schaapskooi. Dat is een omheinde ruimte, van op elkaar gestapelde stenen, waartussen doortakken zijn gevlochten. En één van de herders gaat de wacht houden door in de deuropening te gaan zitten. Zo zijn de schapen de hele nacht veilig en kunnen ze niet gestolen worden door dieven.

De volgende morgen komen de herders weer naar de schaapskooi en de schapen horen aan zijn stem bij welke herder ze moeten zijn. Dan gaan de schapen weer met hun eigen herder mee. De herder loopt voorop en die schapen volgen hem. De schapen zijn afhankelijk van de herder. Ze vertrouwen hun eigen herder, want hij leidt en beschermt de schapen en de lammeren. Hij zorgt ervoor dat ze genoeg te eten hebben. Hij zorgt ervoor dat ze water kunnen drinken. Hij zorgt voor rust. Een vreemde herder zullen ze niet volgen. Die herders zorgen allemaal goed voor hun schapen. De schapen zijn veilig bij hen. Een slechte herder zal wegvluchten als er een dief of een roofdier komt om een schaap te stelen. Maar een echte herder verdedigt zijn schapen en vecht voor ze. Jezus zegt: 'Ik ben de goede Herder!' En dat Hij de goede Herder is, dat heeft Hij laten zien door aan het kruis te willen sterven om aan mensen het eeuwige leven te kunnen geven. En iedereen die deze goede Herder volgt zal eeuwig leven krijgen en veilig in Jezus' handen zijn!

# MAANDAG

## Het verloren schaap



**Leesvraag:** Hoe brengt de herder dat schaap weer terug?  
**We lezen:** Lukas 15:1-7

Er komen vaak veel nieuwsgierige mensen om te horen wat Jezus te vertellen heeft. Daar zijn ook mensen bij die zich altijd bezighouden met de wetten en regels van de God van Israël. En deze mensen mopperen dat Jezus met allerlei soorten mensen omgaat en zelfs bij hen eet. Waarom Jezus dat doet, gaat Hij duidelijk maken. Hij gaat een verhaal vertellen, een verhaal uit het dagelijkse leven in Israël. Maar het is wel een verhaal met een geheim. Wij noemen dat een gelijkenis.

'Er is een herder die een grote kudde schapen heeft: wel honderd! En op die schapen is hij zuinig. Hij zorgt elke dag goed voor zijn schapen. Hij zoekt steeds plekje waar heerlijk gras groeit en daarna zoekt hij een beekje waar fris water stroomt. Dan kunnen de schapen drinken. En 's avonds zorgt hij voor een rustige plaats waar de schapen kunnen slapen. Maar op een avond merkt hij dat er één schaap verdwaald is. Dat schaap kan gemakkelijk door een wild dier gedood worden. Dan laat de herder de rest van de schapen in de steek en gaat het verloren schaap zoeken. En hij zoekt net zolang tot hij het vindt. Dan is hij zo blij, dat hij dat schaap op zijn schouder neemt om het bij de kudde terug te brengen. Thuis roept hij zijn burens en vrienden om zijn blijdschap te vertellen.'

Dat is het verhaal van Jezus. Hij wil graag Zijn liefde aan alle mensen laten zien. En dan vertelt Hij ook het geheim aan die mopperende mensen: 'Zo is er ook blijdschap in de hemel bij God en de engelen als er op aarde weer een mens is die gaat luisteren naar wat God zegt.'



### GESPREKSVRAGEN

- Wat is antwoord op de leesvraag?
- Hoe noemen we de verhalen met een geheim van Jezus?
- En wat is het geheim van dit verhaal?



### BIDDEN EN DANKEN

- We bidden om wijsheid, zodat we altijd de Heere Jezus kunnen volgen.
- We danken dat er in het gezin, op de scholen, in de kerken en op nog meer plekken over Jezus wordt verteld.



### ZINGEN

- Psalm 119:88 Gun leven aan mijn ziel
- OTH 245 Jezus neemt de zondaars aan

# DOOLHOF



## DE HERDER

### THEMALIED ONDERBOUW

De herder hoedt zijn schapen.  
 Zijn zorgen zijn heel groot.  
 Hij heeft een stok als wapen,  
 als schapen zijn in nood.  
 Hij leidt door donkre dalen,  
 hij zorgt voor gras en hooi.  
 En als een schaaap gaat dwalen  
 brengt hij het naar de kooi.

Die herder houdt van schapen.  
 verzorgt ze dag en nacht.  
 En soms gaat hij niet slapen,  
 houdt in de deur de wacht.  
 Hij kent elk schaaap bij name,  
 elk schaaap herkent zijn stem.  
 Zo zijn ze altijd samen.  
 De schapen volgen hem.

En Jezus wil mij leren,  
 dat ik Hem volgen moet  
 Hem als mijn Herder eren,  
 dan komt het altijd goed.  
 Geloven is vertrouwen,  
 al is 't geloof ook klein.  
 Op Jezus kan ik bouwen:  
 Hij wil mijn Herder zijn!

Wijs: *Op bergen en in dalen*  
 Tekst: *Roel Bartels*

## DE HERDER (PSALM 23)

### THEMALIED BOVENBOUW

De herder is er elke dag,  
 bij voorspoed en bij tegenslag.  
 Hij zorgt, als hij zijn kudde hoedt,  
 zoals en herder zorgen moet.  
 Hij zorgt voor water, gras en rust,  
 hij is zich van zijn taak bewust,  
 Wanneer een schaaap is afgedwaald,  
 Dan wordt het door hem thuisgehaald.

De herder weert met stok en staf  
 de vele wilde dieren af.  
 Ook in de diepe, donkre nacht  
 houdt deze herder trouw de wacht.

De goede Herder zorgt voor jou.  
 Volg Hem altijd en dien Hem trouw.  
 Lees steeds je Bijbel, elke dag,  
 en bidt, zolang je leven mag!

Wijs: *Psalm 134*  
 Tekst: *Roel Bartels*



## WOORDZOEKER

j	s	t	e	l	e	n	d	a	v	i	d
e	o	t	s	t	a	l	e	v	e	n	l
z	i	o	e	k	u	d	e	d	e	b	a
u	e	n	i	m	d	i	e	g	h	d	m
s	c	h	a	a	p	s	k	o	o	i	m
g	o	e	v	r	ij	t	d	e	r	e	e
w	s	c	h	a	p	e	n	d	e	f	t
r	o	e	d	e	d	r	e	h	n	e	j
r	d	l	e	r	h	e	r	d	e	r	e
l	i	e	f	d	e	n	r	s	t	a	f

De letters die overblijven vormen een zin uit de Bijbel.

Roede  
 Ooi  
 Lammetje  
 Stelen  
 Dief  
 Horen  
 Luisteren  
 Jezus  
 Schaapskooi  
 Staf  
 Kudde  
 Schapen  
 Wolf  
 Vader  
 Leven  
 Stem  
 Stal  
 Vrij  
 David  
 Herder  
 Goed  
 Liefde

# DINSDAG

## David tot koning gezalfd



### BIJBELLEZEN

**Leesvraag:** Waar kijkt Samuël naar als hij de zonen van Isai ziet?  
**We lezen:** 1 Samuël 16:1-13

Op een groot grasveld zit een jongeman. Hij heet David. Rondom hem loopt een grote kudde schapen te grazen. Lekker mals gras, dat lusten die schapen graag. David, de herder, zit rustig op een steen naar de schapen te kijken. Hij heeft even rust en legt zijn staf naast zich neer. En ook zijn knuppel, die hij soms moet gebruiken om wilde dieren te verjagen. Hij zit een poosje voor zich uit te dromen en verwondert zich over alle mooie dingen van de natuur rondom hem. Dat alles heeft God gemaakt en Hij verzorgt alle planten en dieren. En Hij zorgt ervoor dat de aarde steeds weer vruchtbaar is. Dan grijpt David zijn harp, dat is een soort gitaar, en hij maakt een loflied voor God. Dat doet hij vaker en gelukkig hebben wij die liederen nu nog. Dat zijn de Psalmen. En David weet het: zoals ik voor de schapen zorg, zo zorgt de Heere God voor mij! Maar plotseling krijgt hij bezoek. Een knecht roept: 'David, je moet meteen thuiskomen. Samuël is bij jullie en hij vraagt naar jou!' Samuël heeft van God de opdracht gekregen om één van de zonen van Isai tot koning te zalven. En als hij die grote en sterke zonen ziet, denkt hij: daar zal de nieuwe koning zijn! Maar God zegt: 'Jij kijkt naar een sterke man, maar ik kijk niet naar knap of sterk. Ik kijk naar het hart van de man. Deze zonen kies ik niet.' Dan moet de jong-

ste zoon opgehaald worden. En als David verschijnt zegt God: 'Samuël, zelf hem tot koning!' En nu wordt deze herdersjongen tot koning gezalfd over Israël, over het volk van God! Want de Heere kijkt naar het hart van de mensen.



### GESPREEKSVRAGEN

- Weet je het antwoord op de leesvraag?
- En waar let de Heere God op?
- Vind je het fijn dat God ook naar jouw hart kijkt?
- Welke Koning werd later de goede Herder?



### BIDDEN EN DANKEN

- We bidden of God voor heel Zijn schepping wil blijven zorgen.
- We danken dat God steeds weer aan de aarde vruchtbaarheid geeft.



### ZINGEN

- Psalm 19:1 Het ruime hemelrond
- OTH 7 De Heer is mijn Herder